

A hand holding a black heart-shaped object against a sunset background. The background is a gradient of orange, yellow, and red, with a large semi-circle of light blue and white at the top. A vertical red line is on the right side. A white circle with the number '1' is in the upper left.

1

Gods Masterplan

de liefde

“De wereld is geschapen om God te eren”
2e Vaticaans Concilie

Wie is God, en wat is onze relatie tot Hem? Als we geen antwoord hebben op deze fundamentele vraag, kunnen we nergens antwoord op vinden. Om onze rol in de wereld te begrijpen en om te weten hoe we in waarheid en liefde in relatie staan tot de anderen, moeten we eerst begrijpen wie God is en wat dat zegt over onze eigen identiteit en bestemming.

Lees de DOCAT nummers 1-5.

Wat zegt de DOCAT?

- 1 Wat is de "rode draad die door Gods schepping loopt" volgens nr. 1? Wat zegt dat ons over het plan van God voor de schepping?
- 2 Hoe kunnen we volgens nr. 3 herkennen wat goede handelingen zijn?
- 3 Waarom heeft God ons geschapen?

Wat zegt de Bijbel?

- 1 Hoe legt 1 Johannes 4, 7-12 de relatie uit tussen het liefhebben van God en het liefhebben van je naaste?
- 2 Lees Mattheüs 5, 43-48. Volgens welke maatstaf moeten we ons leven beoordelen? Wat zijn de criteria?

Gesprek

- 1 Welke dingen kun je bedenken die het moeilijk maken om naar Gods plan te handelen, om te "denken, spreken en handelen vanuit de liefde" nr. 1?
- 2 Welke invloed heeft Gods liefde op jou als het gaat om hoe jij anderen behandelt?

Actie

- 1 Herinner jezelf er iedere dag van deze week aan dat de gehele schepping voortkomt uit God en bestemd is om naar God terug te keren.
- 2 Dank God in je gebed voor zijn grote liefde en vraag of Hij je wil helpen, zodat je zijn liefde nog beter aan de mensen om je heen kunt laten zien.

Reflectie

God schiep de wereld vanuit zijn grote liefde. Hij is oorsprong, begin en doel van al wat bestaat. Dat betekent: God geeft om alles wat bestaat en niets is te klein om aan zijn aandacht te ontsnappen. Dus ieder moment van ons leven, iedere keuze die we maken en iedere gedachte die we hebben betekenen iets voor God, omdat Hij ons liefheeft! En God wil dat wij Hem op onze beurt liefhebben, omdat Hij ons heeft geschapen om Hem lief te hebben. Hij weet dat Hem liefhebben ons echt gelukkig zal maken. God wil dat wij gelukkig zijn. En de weg naar ons ware geluk is de liefde.

- 1 Geloof je dat God echt geeft om ieder moment van ons leven? Welk verschil maakt het of Hij dat wel of niet doet?
- 2 Geloof je dat God alles uit liefde heeft geschapen? Zo niet, waarom zou God de wereld dan hebben geschapen en alles wat bestaat?
- 3 Wat is volgens jou het doel van de schepping? Wat is volgens jou het doel van jouw leven?

Op de vraag: “Wat is er mis met de wereld van vandaag?” zou de beroemde schrijver G.K. Chesterton hebben geantwoord: “Ik.” Er is iets mis in onze wereld. Ergens tussen de schepping van de wereld door God, die zei dat het “heel goed” was (Genesis 1, 31) en de huidige toestand van de wereld is er iets fundamenteel mis gegaan. En dat iets is de zonde. Vanaf het moment dat Adam en Eva van de verboden vrucht in het paradijs hebben gegeten, kwam het kwaad in de wereld en heeft het huisgehouden. Maar de gebrokenheid van onze wereld komt niet alleen door de eerste zonde. Iedere zonde die wordt begaan draagt eraan bij. Nemen wij, net zoals Chesterton, onze verantwoordelijkheid voor de problemen die door de zonde ontstaan? Het goede nieuws is dat deze situatie kan worden veranderd. Wat hebben we nodig om de wereld beter te maken? Alles wat we nodig hebben is liefde! God heeft zijn liefde volledig aan ons geopenbaard in zijn Zoon, Jezus Christus, en door de genade van de sacramenten stelt Hij ons in staat om te bouwen aan een beschaving van liefde. Wanneer we de keuze maken om te handelen vanuit de liefde kunnen we helpen om de wonden te helen die door de zonde zijn veroorzaakt.

Lees de DOCAT nummers 6-14.

Wat zegt de DOCAT?

- 1 Hoe kunnen we de aanwezigheid van het kwaad verklaren in een wereld die God als iets heel goeds heeft geschapen?
- 2 Hoe verhouden liefde en vrijheid zich tot elkaar?
- 3 Wat zijn volgens nr. 12 de fundamentele regels voor het samenleven?
- 4 Hoe begint een beschaving van liefde?

Wat zegt de Bijbel?

- 1 Lees 1 Korintiërs 13, 4-8. Wat zegt deze tekst over Gods liefde voor ons?
- 2 Zoek Leviticus 19, 18 op en Johannes 15, 12. In welk opzicht lijkt het nieuwe gebod van Jezus op het gebod in het Oude Testament? En in welk opzicht is het nieuw?

Gesprek

- 1 Waarom vraagt Gods zelfopenbaring in Jezus om een antwoord? Waarom kunnen we niet gewoon doorgaan zoals we gewend waren voordat we God leerden kennen?
- 2 Als de Tien Geboden al in het menselijk hart waren geschreven als natuurwet (nr. 12), waarom heeft God ze dan ook aan Mozes gegeven op de berg Sinai?
- 3 Hoe geneest onze liefde voor de naaste de wonden die de zonde in onze wereld heeft veroorzaakt?

Reflectie

“Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden.”
 “Heb je naaste lief zoals jezelf” (Mattheüs 12, 31). De gulden regel en het tweede grote gebod. Waarschijnlijk heb je ze al vaak gehoord. Oppervlakkig beschouwd lijken ze heel eenvoudig. Maar in de praktijk zijn ze niet altijd even gemakkelijk. En alsof de uitdaging om anderen lief te hebben als jezelf al niet groot genoeg is, geeft Jezus ons ook nog eens een groter gebod: “Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad” (Johannes 15, 12). De maatstaf voor het liefdevol handelen is niet alleen de natuurlijke menselijke liefde. De maatstaf is de goddelijke liefde. Onze vijanden beminnen meer dan onszelf vervangt het vriendelijk en eerlijk omgaan met anderen. God vraagt veel van ons. Maar Hij vraagt niet het onmogelijke. Hij verwacht niet dat we dingen doen die Hij niet al voor ons heeft gedaan. En Hij vraagt ook niet van ons dat we het alleen op eigen kracht doen.

Wanneer God iets van ons vraagt, schenkt Hij ons ook de genade om het te kunnen doen. God wil dat wij de wereld heel maken door de liefde. Het het enige wat we moeten doen is Hem volgen en zijn aanwijzingen.

- 1 Het gebod om “de naaste lief te hebben als jezelf” (Marcus 12, 31) betekent dat jij jezelf moet liefhebben voordat je echt iemand anders kunt beminnen. Heb jij jezelf lief? Waarom wel of waarom niet? Hoe kan een tekort aan het liefhebben van jezelf de liefde tot een ander blokkeren?
- 2 Wat betekent het om anderen lief te hebben zoals Jezus ons heeft liefgehad? Hoe moet dat volgens jou vormkrijgen in je eigen leven?
- 3 Dat lukt niemand op eigen houtje. Welke stappen kun je zetten om te groeien in Gods liefde en zo die liefde te delen met je naasten?

Actie

- 1 Als je het niet eerder hebt gedaan, probeer dan de Tien Geboden uit je hoofd te leren. Op welk gebod moet je meer oefenen, zowel om het te onthouden als om eraan te werken?
- 2 Herinner jezelf er deze week iedere dag aan dat God jou liefheeft en dat jouw liefde voor de naaste geworteld is in Gods liefde voor jou.

De mens is geschapen met een natuurlijk verlangen naar het volmaakte en het eeuwige. Zoals het boek Prediker zegt: “God heeft de mens besef van duur ingegeven” (Prediker 3, 11). We zijn geschapen voor de hemel, maar we leven in een zeer onvolmaakte wereld. Zelfs mensen die niet in God geloven en geen hoop hebben op een leven na de dood zien in dat de wereld waarin we leven allesbehalve volmaakt is en verlangen ernaar hem beter te maken. Omdat we zo zijn geschapen, is het logisch dat we niet tevreden zijn met de gebrokenheid van de wereld en hem beter willen maken.

Door te bouwen aan een meer rechtvaardige en liefdevolle samenleving gaat de wereld meer lijken op het Koninkrijk van God. Jezus zei dat het Koninkrijk van God op een mosterdzaadje lijkt: iets heel kleins dat het vermogen heeft iets heel groots te worden (Mattheüs 13, 31-32). Het Koninkrijk van Christus is de Kerk. Door zijn heerschappij wordt onze wereld, die gebroken is door zonde en dood, omgevormd naar de volmaaktheid van het Koninkrijk van God. En terwijl we hopen dat we een revolutie van de liefde in onze wereld van vandaag tot stand kunnen brengen, blijft dit proces een ware pelgrimstocht naar de eeuwigheid, omdat de volledige transformatie alleen in de hemel kan plaatsvinden.

Lees de DOCAT nummers 15-21.

Wat zegt de DOCAT?

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Wat is volgens nr. 15 de enige weg waarop we werkelijk kunnen komen tot een leven in liefde? 2 Wat is de kern van iedere zonde? 3 Waarom bestaat de Kerk? | <ol style="list-style-type: none"> 3 In 1 Korintiërs 12 spreekt de heilige apostel Paulus over de Kerk als het Lichaam van Christus. Wat zegt 1 Korintiërs 12, 26 over onze relatie met en onze verantwoordelijkheden voor de andere leden van de Kerk? |
|---|--|

Wat zegt de Bijbel?

- 1 Wat is volgens Johannes 15, 13 de grootste liefde die iemand kan hebben? Hoe kun jij dit in jouw leven concreet maken?
- 2 Lees Handelingen 2, 44-45. Hoe beïnvloedde de innerlijke bekering van de vroege christenen in Jeruzalem hun daden naar buiten?

Gesprek

- 1 Wat betekent het dat liefde niet alleen een gevoel is, maar ook een deugd? Hoe komt dit overeen en hoe verschilt het met de wijze waarop men gewoonlijk naar de liefde kijkt?
- 2 We kunnen de wereld niet veranderen zonder zelf eerst verandering (bekering) in ons eigen hart te ervaren. Hoe kunnen we werken aan onze eigen bekering, om zo de wereld te veranderen?
- 3 Op welke wijze helpt de Kerk ons om Gods liefde te laten groeien, in onszelf en in de wereld?

Actie

- 1 Bij het doopsel werd je een lid van de Kerk, het Lichaam van Christus. Bedenk een plan om de verjaardag van je doop te vieren, noteer de datum op je kalender.
- 2 Vraag Jezus de eerstvolgende keer dat je naar de kerk gaat en de hostie ontvangt hoe Hij jouw acties de komende week door zijn liefde wil veranderen.

Reflectie

Soms, wanneer we heel intensief aan iets belangrijks werken, kunnen we zo in die taak opgaan dat we het grotere geheel uit het oog verliezen. We moeten ons bewust zijn van deze verzoeking wanneer we streven naar een betere wereld op aarde. Je inzetten voor rechtvaardigheid en vrede is ontzettend belangrijk, maar het is niet het uiteindelijke doel. Alles wat we hier op aarde doen moet voortkomen uit de hoop op het eeuwig leven. De heilige Augustinus (354-430) beschreef dit in termen van een aardse stad en een hemelse stad. Terwijl we er terecht naar streven om naar ons beste vermogen deze aardse stad te verbeteren (onze menselijk samenleving), moeten we beseffen dat deze stad uiteindelijk zal vergaan, terwijl de hemelse stad blijft bestaan. Wanneer we onze uiteindelijke bestemming (de hemel) uit het oog verliezen, zullen we er nooit in slagen om werkelijke vooruitgang te boeken met het tot stand brengen van rechtvaardigheid en een beschaving van liefde. De Kerk houdt onze ogen gericht op het grote geheel, terwijl zij ook de middelen biedt om het noodzakelijke werk hier op aarde te volbrengen.

- 1 Waarom is onze hoop op het eeuwige leven belangrijk voor hoe we een betere wereld tot stand willen brengen?
- 2 God geeft ons door de sacramenten de kracht om de aardse stad te verbeteren. Welke mogelijkheden heb jij om de liefde die je door de sacramenten ontvangt in praktijk te brengen?